

De Uitdaging

6 april 2020

Iedereen bedankt voor de prachtige inzendingen.

Hieronder staan een aantal ingezonden foto's en gedichten.







PASEN

De 1e Paasdag zondag 12 April 2020
De 2e Paasdag maandag 13 April 2020.

Deze feestdagen zijn leuk om Paaseitjes te verstoppen en vervolgens samen met vrienden en vriendinnen te gaan zoeken, om te knutselen op school met je klas genootjes en een lekkere Paas lunch.

Hoe ik zou zijn? vervolgens lekker mijn Paaseitjes kunnen op snoepen met een vriendin voor de tv, stiekem de witte er tussen uit halen, gevulde eitjes kopen en ze geven aan een liefdevol persoon en natuurlijk proberen te jongleren met Paaseitjes want anders krijg ik het nooit geleerd en ik ben graag wat gek hahaha 🤪.

Zelf ga ik pas in Juni terug naar de woning vanwege het virus dus neem ik een zak met Paaseitjes mee zodat we toch nog met lieve personen onder elkaar kunnen genieten in de zon van een lekkere Paasei. Iets wat ik belangrijke momenten vind in het leven, de kleinste maar toch enorm waardevol.

Paasen is namelijk het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op een goede week. Iets liefdevols voor ieder mens.

HAPPY EASTER!!





Paashaasjes van sokken gemaakt
Met de paas groeten van de cliënten van de
Catharina van Tussenbroekstraat in Rijen



Pasen @Enclaveberg





Daniëlle aerts
3-4-2020 ..



HET is al bijna tijd voor pasen
Zoveel eieren, zoveel hazen.

We zullen zoeken, we zullen
Slagen.

Zoveel eieren, we moeten wel
haasten.

In de bomen en in het gras,
Vind ik eieren tot op het terras
Groen en Geel tot Geel en rood
heel veel eieren, van klein tot
Groot

Spie 2^c